

sundet vid Yxlans nordände, där ligger lots-stationen och samhället Köpmanholm. På andra sidan sundet ligger kommunens nyckel-ö för fastlandsförbindelsen - Furusund. Ön med badortstradition, där Strindberg bott och arbetat, och där tullverket har ännu djupare traditioner. Ännu finnes spår av glansen från öns storhetstid, då stockholms-societeten med kung Oscar II i spetsen gästade ön, sommar efter sommar. Men idyllen är undanträngd idag, kommunen har fått landsvägsförbindelse med fastlandet, broar spänner från ö till ö ända ut till Furusund och bilfärjor drar förbindelsen vidare över segellederna fram till Blidö, kommunens centrum. - Det är tidens krav på snabbhet och bekvämlighet, som ger betingelserna för öarna nordväst i kommunen.

I sydost finns kontrasten. På Svartlöga och Rödlöga är det sjö, vind och is som ger och alltid gett reglerna för liv. Folket där har radio, telefon och motordrivna båtar, i övrigt är livsbetingelserna desamma som för hundra år sedan. Den generation som nu lever därute är öarnas sista bofolk. Inom kort är de avfolkade och sommarfolk tar dem helt i besittning. Storstadens jäktade människor söker sig ut till skärgården - urtidnaturen, som ger kontrast och avspänning. Skärgårdssomrarna präglas helt av fritidsfolket - mer och mer blir ö-världen ett fritidsområde. Så är utvecklingen i Blidö kommun, såväl som annorstädes i det område, som kallas Stockholms skärgård.

Det är en gigantisk omvälvning som sker och som ställer många problem. Det är en utveckling, som tiden själv skapat och den kan icke hejdas - men den måste ledas. Ty en ny och helt förändrad tid kommer i skärgården, den som blir dess framtid. De stora och egenartade värden, som gör skärgården till vårt lands märkligaste landskap, måste bevaras åt denna tid.

---