

Hällefors köping

Några data om Hällefors kommun (1639-1949) och Hälleforsköping (1950-)

Hällefors kan räkna sin egentliga historia från år 1639, då finnen Örjan gjorde silverfyndet på den plats, som numera heter Silvergruvan. Silvermalmen bröts till år 1772, då järnmalmen på allvar började bearbetas med för den tiden moderna metoder. Till en början bedrevs järnhanteringen för att stödja silververket, men efter år 1864 blev järnhanteringen det så gott som enda bergsbruket. Vid sidan om järnhanteringen bidrog de stora skogarna med att framskapa träindustrier och år 1915 inträdde en period, då Hällefors järn- och träindustrier trädde i koncern med flera andra företag av samma art. Denna period, som ännu pågår, blev den verkliga storindustriens tid.

Hällefors socken som samfällighet leder sitt ursprung från kristendomens införande. Det första samlande intresset var byggande av kyrka (år 1644) och vad därmed hörde samman. När befolkningen var samlad till överläggningar i gemensamma frågor hette det, att den var kallad till allmän sockenstämma. Kyrkoherden eller den hans ämbete förestod var sockenstämmans självskrivne ordförande. Innan sockenstugan i Hällefors blev byggd hölls sockenstämmorna merendels i kyrkans sakristia. Genom kunglig förordning av år 1817 ålades visserligen socknarna att bygga och underhålla sockenstugor men där sockenstugor ej fanns, sammanträdde stämman där förut varit brukligt. Man kan betrakta 1817 års förordning såsom inledningen till den mera moderna kommunala förvaltningen i vårt land, men först i och med 1862 års kommunallagar skedde en uppdelning mellan världsliga (borgerliga) ärenden och andliga (kyrkliga). Den första kommunalstämman i Hällefors socken hölls den 10 februari 1863 under ordförandeskap av disponenten E. Th. Klingberg. Den första kommunalnämndens ordförande var bruksförvaltaren Paul Wallöf. Hällefors valde år 1919 för första gången kommunalfullmäktige, och dess första ordförande var handlanden Vilhelm Avander. År 1928 valdes banvakten Carl G. Berndt till kommunalfullmäktiges ordförande och denna befattning innehade han till och med år 1954. Från och med år 1955 är sysslomannen Abel L. Gladh kommunalfullmäktiges ordförande.