



NORBERGS KOMMUN



I NORBERG har den svenska frihetsviljan haft ett av sina säkraste ankarfästen genom tiderna. Här föddes Engelbrekt Engelbrektsson, som i början av 1400-talet samlade allmogen till kamp mot det utländska fogdeväldet och lade grunden till vårt demokratiska statskick. Till åminnelse av denna betydelsefulla tilldragelse har i Norberg rests tvenne minnesstenar, en 1908 i Engelbrektsparken i köpingens centrum och den andra 1934 i den gamla bergsmansbyn Ingolsbenning. I Norberg utkämpades också i början av 1890-talet en av de första stora kraftmätningarna mellan kapital och arbete, som gått till historien under namnet Norbergsstrejken och som även har fått ett vackert minnesmärke i folkparken i Kärrgruvan.

I kraft av sina många historiska minnen och traditioner och inte minst tack vare sin vackra och särpräglade natur har Norberg, särskilt under senare år, blivit en mycket uppskattad vallförtort för turisterna. Svinryggen och Mossgruveparken liksom det av botanisterna särskilt uppmärksammade Klackberg med sina mängder av gamla ödegruvor och sin rika vegetation utgör attraktioner av ett slag som det knappast finns någon motsvarighet till.

Hitupp till gruvorna byggdes också i mitten av 1850-talet en av landets första järnvägar, vars gamla bannvall till stor del finns kvar än i dag. Polhemshjulet i Kärrgruvan, hembygds museet och alla de många ruinerna efter en svunnen tids hyttor och hamrar tillika med de anrika bergsmansgårdarna vittnar också var och en på sitt sätt om att Norberg är en mycket gammal kulturbygd.

Ovan en väggmålning i Centralskolans aula, som ger en god föreställning om vad som utgör de ekonomiska grundvalarna för köpingen.



ENGELBREKTSMONUMENTET