

att den i både ordförråd och melodi är mer norsk än svensk. Under nedgångstider för fisket har, vid sidan av Amerika, Norge också varit en tillflyktsort för arbetsökande Tjärnöbor.

Ett hårt och strävsamt liv är fiskarens lott. Ej mindre arbetsamt blir det, om han därtill skall sköta en jordbit. Den bärgning han fått har ofta varit knapp. Uttrycket "fattiga fiskare" har inte kommit till för ro skull. Farofyllda voro också fiskefärderna, särskilt förr i världen, när båtarna voro mindre och framdrevos av segel eller åror. Under årens lopp gingo många Tjärnöbor till sjöss och seglade över hela världen på svenska och norska båtar. En del av dem blev för alltid borta. Fortfarande komma olycksbud,

ehuru långt mera sällan, sedan båtarna blivit större och maskindrivna. Men havet har fostrat människor, som trots nöd och umbäranden ej kunnat tänka sig ett annat liv och som i arv till nya generationer lämnat den starka bundenheten vid den egna ön och havet därutanför. Under den svåra kristiden för fisket i början av 1900-talet ägde en stor utvandring till Amerika rum, men påfallande många av dessa återvände hem, sedan de skaffat sig en någorlunda tryggad ekonomisk grund i det främmande landet.

Mot slutet av 30-talet kom ett uppsving för fisket, som sedan gjorde sig särskilt märkbart under kriget. Fiskarnas stigande inkomster kan direkt avläsas i siffrorna för kommunens skatteunderlag. En modern trålfiskares levnadsförhållanden är oändligt avlägsna de ytterst små förhållanden en fiskare levde i på 1800-talet. Det är inte små summor, som investeras i båtar och redskap nu för tiden. Svenska folkets allmänna standardhöjning har nått även fiskarena. Men härav ha också följt nya problem, ökade anspråk av många slag, särskilt från ungdomens sida. Man är på ett helt annat sätt än förr medveten om skärgårdsöarnas isolering. Både kvinnlig och manlig ungdom söker sig till städerna, och även hela familjer utflyttar till staden, som bjuder både hamn åt båten och skolor för barnen. Tjärnös innevånareantal har gått ned från 2257 vid sekelskiftet till endast 1525 den 1 jan. 1955.



Fiskare från Koster, Bohuslän.