

## SEGLORA



Seglora kommun omfattar tillsammans med grannkommunen Kinnarumma den nordligaste delen av Marks härad och har en folkmängd på 2.450 personer. Kommunen, som har en utpräglad höglandsnatur, utgöres till största delen av bergig skogsmark och har sin tätaste bebyggelse i Viskadalen. Den sammanlagda arealen är 120,68 k2m, vilken till o:a 65 % utgöres av skogsmark. Den återstående delen är åkerjord och mossar.

Fornsaker funna inom kommunen visar att våra förfäder redan under stenåldern haft boplatser här. Vid Lundsberg finns domarring och bronsföremål lär vara funna i Rydal.

Enligt skriftliga källor är kommunen känd från 1200-talet. Biskop Brynolf i Skara lär vid denna tid ha bytt bort några ej namngivna gårdar i Seglora till kanikern mag. Bengt.

Namnet Seglora torde vara allmänt känt genom vår gamla kyrka på Skansen i Stockholm. Den såldes dit 1916 och uppfördes där följande år. Kyrkan byggdes i Seglora 1729 - 1730 av furustockar. Yttertak och väggar kläddes med spån. Sakristian och tornet kom till först 1780. Brandrester, som upptäcktes vid flyttning av denna kyrka, visar att en tidigare kyrka funnits på samma plats och med sannolikhet från 1100-talet. Mellan 1100-talskyrkan och kyrkan, som flyttades till Stockholm, har funnits ännu en kyrka, som rivits. Seglora nuvarande kyrka uppfördes 1903.

Tidigare har kommunen tillsammansmed annexförsamlingarna Fritsla, Kinnarumma och Skephult bildat Seglora pastorat i Marks- och Bollebygds kontrakt av Göteborgs stift. Men år 1919 förflyttades kyrkoherden till Fritsla och år 1940 beslöt Kungl. Maj:t att Fritsla skulle i stället för Seglora bli moderförsamling.

Skolväsendet i Seglora daterar sig från förra hälften av 1800-talet, då det förekom s.k. ambulerande skolor, som 1863 - 1864 delvis ersattes med permanenta skolor vid kyrkan samt i Ingeshult. Skolan i Ingeshult användes fortfarande för skoländamål, där klasserna 3 - 6 från förutvarande skolområden vid kyrkan samt Ingeshultsområdet undervisas. Dessutom finnes det skolor vid kommunens båda industriorter Rydal och Svaneholm. Skolan vid Rydal ombyggdes 1916 samt moderniserades 1938. Första skolan vid Svaneholm byggdes 1912 och ersattes med en ny skolbyggnad